



Έτος 29<sup>ο</sup>

Αρ. τεύχους 90<sup>ο</sup>

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Τιμή 1€

## 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώννα



### Στοιχεία Σχολείου

Διεύθυνση :

Γρ. Λαμπράκη 3, 40400

Αμπελώννας

Τηλ. 24920 31201

Φαξ 24920 32945

e-mail :

[mail@1dim-ampel.lar.sch.gr](mailto:mail@1dim-ampel.lar.sch.gr)


Θα μας βρείτε στο Internet :

<http://1dim-ampel.lar.sch.gr>

### Συντακτική Ομάδα

Πρόεδρος	Νέδου Στυλιανή ΣΤ' 1
Αντιπρόεδρος	Ζήκος Κων/νος Δ' 2
Γραμματέας	Μηλιώνης Κων/νος ΣΤ' 1
Ταμίας	Πίτσα Δέσποινα Δ' 2
Μέλος	Μπέη Κων/να Ε' 1
Σχεδιασμός Φύλλου	Χριστίνα Τσιντζιράκου
Θεματολογία	Ευθυμία Τσιγάρα-Παλάσκα Ελένη Ντέλλα
Υπεύθυνος «Άμιλλας»	Αθανάσιος Ζυγούρης
Επιμέλεια & Υπεύθυνες έκδοσης	Ευθυμία Τσιγάρα-Παλάσκα Χριστίνα Τσιντζιράκου

Τι θα διαβάσετε στο 90<sup>ο</sup> τεύχος μας :

	ΑΓΙΑΣΜΟΣ .....	3
	Ας ... συστηθούμε.....	3
	ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Η ΑΜΙΛΛΑ» .....	3
	2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.....	4
	ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ.....	4
	E-TWINNING .....	5
	ΤΙ ΈΓΙΝΕ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940; .....	5
	ΓΙΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.....	5
	ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ( 1940 - 1941).....	6
	ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ .....	6
	«ΒΑΛΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ» .....	7
	ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΞΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ .....	7
	ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ - "Ο ΨΑΡΟΤΡΟΜΑΡΑΣ " .....	7
	Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ .....	8
	ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΕΛΑΓΗ .....	8
	ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ.....	9
	3 ΔΕΚΈΜΒΡΗ - ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΑΤΌΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ.....	10
	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ .....	11
	ΤΟ ΟΛΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .....	11
	Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ... ΙΣΤΟΡΙΑ.....	12
	The History of Santa Claus.....	13
	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑΣΤΙΚΑ!!!.....	14
	Ανέκδοτα .....	15

**Καλό διάβασμα !!**



## ΑΓΙΑΣΜΟΣ

**Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017**

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε ξανά. Τα μαθήματα αρχίζουν και όλοι οι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο για τον αγιασμό. Μαζί μας και φέτος τα πρωτάκια, άλλα φοβισμένα κι άλλα γελαστά. Ο αγιασμός έγινε στις 8.30 το πρωί από τον ιερέα της ενορίας μας, πατέρα Γεώργιο.



Οι ευχές δόθηκαν από τον ιερέα και την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων κ. Χριστίνα Αβέλλα. Όμως είχαμε μια σημαντική αλλαγή. Νέα διευθύντρια, η οποία, αφού συστήθηκε σε όλους μας, ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά. Το όνομά της είναι Κερασούλα Γκούμα.

*Οι μαθητές της Ε' τάξης*

## ΑΣ ... ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ

Κάθε χρόνο, με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, στο σχολείο μας έρχονται καινούριοι δάσκαλοι, κυρίως ειδικοτήτων. Έτσι φέτος το σχολείο μας λειτουργεί με το παρακάτω εκπ/κό προσωπικό :

Γκούμα Κερασούλα Δ/ντρια - Δασκάλα

Νταβαρούκας Αστέριος Υπ/ντής -

Δάσκαλος

Ζυγούρης Αθανάσιος

Σκαπέρδα Σοφία

Τηγανή Ιωάννα

Μπαρμπαγιάννη Γαλάτεια

Τσαούση Ελένη

Ντέλλα Ελένη

Γκόγκας Γεώργιος

Τσιγάρα Παλάσκα Ευθυμία

Κατσαούνης Δημήτριος

Τριανταφύλλου Ευαγγελία

Παπακωστούλη Αθανασία - Τμήμα Ένταξης  
Τσιντζιράκου Χριστίνα - Πληροφορικής  
Βελεσιώτου Αικατερίνη - Μουσικής  
Καλαμάς Βασίλης - Δάσκαλος  
Καϊάφα Σοφία - Αγγλικών  
Σερεμέτη Αθηνά - Αγγλικών  
Μπρούζα Αθηνά - Φυσ. Αγωγής  
Κικίμη Αικατερίνη - Γαλλικών  
Πατσιούρας Αστέριος - Φυσ. Αγωγής  
Παπαδούλη Θεοδώρα - Θεατρ. Αγωγής  
Λιούρα Κατερίνα - Γερμανικών  
Σαμαρά Ήβη - Εικαστικών  
Την καθαριότητα του σχολείου μας επιμελείται η κ. Δάφνη και με το φαγητό μας, στο κυλικείο, ασχολείται η κ. Γεωργία.

## ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Η ΑΜΙΛΛΑ»

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγιναν εκλογές στις τάξεις Δ', Ε', ΣΤ' για να εκλεγούν τα μέλη του επταμελούς διοικητικού και του πενταμελούς εποπτικού συμβουλίου του σχολικού μας συνεταιρισμού «Η Αμιλλα», υπεύθυνου για την σύνταξη, έκδοση και δημοσιοποίηση της σχολικής μας εφημερίδας. Το επταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέχτηκε, απαρτίζονται οι εξής:

Πρόεδρος: Νέδου Στυλιανή Στ1

Αντιπρόεδρος: Ζήκος Κων/νος Δ1

Γραμματέας: Μηλιώνης Κων/νος Στ1

Ταμίας: Πίτσα Δέσποινα Δ2

Μέλος : Μπέη Κων/να Ε1

Υπεύθυνος δάσκαλος :Ζυγούρης Αθανάσιος

Εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων &

Κηδεμόνων : Κατής Νικόλαος

Πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Κοντσιώτης Αθανάσιος Ε1

Αντιπρόεδρος : Κουσιέρας Χάρης Δ2

Μέλος : Κατής Αθανάσιος Ε1

Υπεύθυνη δασκάλα : Ευθυμία Τσιγάρα - Παλάσκα

Εκπρόσωπος του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων : Κατής Νικόλαος

## 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η πανελλήνια μέρα αθλητισμού άρχισε με το πρώτο δώρο, όπου κάθε δάσκαλος μιλούσε σχετικά με τον αθλητισμό στους μαθητές του.



Μετά το διάλειμμα συγκεντρωθήκαμε όλοι στο γυμναστήριο, όπου μας μίλησε ένας ποδηλάτης για τη χρήση του ποδήλατου στη ζωή μας. Αφού έφυγε, είδαμε κάποια βίντεο, σχετικά με τις νίκες της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς αγώνες.



Λίγο αργότερα, βγήκαμε στην αυλή του σχολείου, όπου οι γυμναστές είχαν οργανώσει αθλητικές εκδηλώσεις.

*Θανάσης Κατής, Βασιλική Καρανίκα - Ε'*

## ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

Την Παρασκευή στις 13 Οκτωβρίου 2017 το σχολείο μας επισκέφτηκε το χωριό Αμπελάκια. Τα Αμπελάκια είναι χτισμένα στους πρόποδες του Κισσάβου.



Επισκεφτήκαμε τρία μουσεία που βρίσκονται εκεί. Το πρώτο που επισκεφτήκαμε ήταν αυτό της Εθνικής Αντίστασης ή αλλιώς του Αθανασίου Χαμαϊδής. Στην συνέχεια ξεναγηθήκαμε στο Λαογραφικό Μουσείο όπου και μάθαμε για την καθημερινή ζωή των κατοίκων του χωριού.

Για το τέλος αφήσαμε το ξακουστό σπίτι του Σβαρτς. Ένα εντυπωσιακό αρχοντικό με ελάχιστα πράγματα που έχουν σωθεί.



Μάθαμε επίσης ότι το χαρακτηριστικό του τόπου τους είναι το ριζάρι. Με το ριζάρι έβαφαν τα νήματα και μετά τα εμπορευόταν. Με το εμπόριο γνώρισαν μεγάλη οικονομική ανάπτυξη.

Ήταν μια πολύ ωραία εκδρομή, γιατί γνωρίσαμε ένα τόσο όμορφο χωριό με τόσο μεγάλη ιστορία που βρίσκεται και πολύ κοντά μας.

*Χάρης Κουσιέρας, Καλλιόπη Αβέλλα, Νίκος Αβέλλας - Δ2*

## E-TWINNING

Ξεκινήσαμε τη νέα σχολική χρονιά έχοντας στις αποσκευές μας την Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας για το έργο "Sharing our musical heritage "(μοιραζόμαστε τη μουσική μας κληρονομιά ) που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2016-17 από τους μαθητές της Δ '-Ε' και Στ τάξης του σχολείου μας . Μέσα από αυτό το έργο αυτό προσπαθήσαμε να μοιραστούμε την πολιτιστική κληρονομιά μας ,παράγοντας παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από τη χώρα μας και τις άλλες χώρες που συνεργαστήκαμε.. Αν και για πρώτη φορά οι μαθητές μας συμμετείχαν σε πρόγραμμα eTwinning ξεπέρασαν πραγματικά τις προσδοκίες μας .Μπράβο παιδιά!

Φέτος υλοποιούνται στο σχολείο τα εξής προγράμματα eTwinning : 1.Traditional games : a bridge of generations ,cultures and a vehicle for outdoor learning

Παραδοσιακά παιχνίδια: μια γέφυρα γενεών, πολιτισμών και ένα όχημα για υπαίθρια μάθηση ( Δ-Ε) 2.Traditional clapping games as a cultural bridge

Παραδοσιακά παιχνίδια μα παλαμάκια ως γέφυρα πολιτισμού (Στ ). 3.Come on! Photograph the Seasons! (E)

Έλα! Φωτογράφησε τις εποχές! Φωτογραφίζουμε τις εποχές και μαθαίνουμε σχετικά τραγούδια .

4.Let's promote diversity - the European Day of Languages

Ας προωθήσουμε την ποικιλομορφία - την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών (E)

Ένα σύντομο πρόγραμμα με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου.

Υπεύθυνη προγραμμάτων : *Κατερίνα Βελεσιώτου* - Μουσικός

## ΤΙ ΈΓΙΝΕ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940;

Η ιταλική κυβέρνηση απαίτησε από την Ελλάδα την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία της Ελλάδος. Η απάντηση της κυβέρνησης Μεταξά ήταν αρνητική.

Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της χώρας μας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε να γιορτάζεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο ως επίσημη εθνική εορτή και αργία.

Ουσιαστικά, την 28η Οκτωβρίου η Ελλάδα γιορτάζει την είσοδό της στον πόλεμο, ενώ οι περισσότερες άλλες χώρες γιορτάζουν την ημερομηνία λήξης του πολέμου.

Για πρώτη φορά η επέτειος γιορτάστηκε επίσημα το 1944 με παρέλαση ενώπιον του τότε πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου

*Νικόλας Τσιαμπαλής, Αντώνης Παππής, Ηλίας Κιοσέ, Κωνσταντής Μηλιώνης - ΣΤ1'*

## ΓΙΟΡΤΗ 28<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τα γεγονότα που συνέβησαν τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 και όλα όσα ακολούθησαν και ταλαιπώρησαν τον ελληνικό λαό πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα τιμούμε.

Γι' αυτό το λόγο και φέτος οργανώθηκε γιορτή από τους μαθητές της Γ1, Γ2 και Δ1 με την βοήθεια των δασκάλων τους:κ. Ευαγγελίας Τριανταφύλλου, Δημήτρη Κατσαούνη και Γιώργου Γκόγκα.



Τα θεατρικά δρώμενα που παρουσιάστηκαν ήταν σχετικά με την έναρξη του πολέμου, την κατοχή, την αντίσταση και το ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες στον πόλεμο του '40.



Την μουσική επιμέλεια και την διδασκαλία της χορωδίας είχε η μουσικός μας κ. Κατερίνα Βελεσιώτου.

Από τους μαθητές της Γ1 τάξης

## ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ( 1940 - 1941 )

Το παρακάτω περιστατικό, που μου διηγήθηκε η γιαγιά μου, έγινε το 1941, την εποχή που ήρθαν οι Γερμανοί και κατέκτησαν την Ελλάδα. Δύο Γερμανοί ήρθαν στο σπίτι του προπάππου μου, το οποίο ήταν διώροφο, και έμειναν στον επάνω όροφο. Τα ονόματά τους ήταν Έριχ και Βίλι.

Στην αρχή ήταν φοβισμένοι και προσεκτικοί στο σπίτι. Ύστερα από λίγες μέρες άρχισαν να γίνονται πιο οικείοι με το περιβάλλον και μιλούσαν πιο πολύ.

Όταν μαγείρευε η γιαγιά η Παρασκευούλα, κατέβαιναν και έτρωγαν. Όμως, πριν φάνε, έδιναν στην σκυλίτσα, την Ζοζό, να φάει, γιατί φοβόντουσαν μήπως δηλητηριαστούν. Μετά το φαγητό μιλούσαν με τον προπάππο μου αγγλικά, γιατί ήξεραν και οι δύο. Το απόγευμα ντυνότανωσαν ωραία και πήγαιναν στο αρχηγείο. Το βράδυ, όταν γύριζαν, κοιμόντουσαν στον επάνω όροφο. Πριν κοιμηθούν όμως, έβαζαν στη σκάλα χειροβομβίδες, για να μην ανέβει κανείς επάνω και τους σκοτώσει.

Την ημέρα που έφυγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, έφυγαν και αυτοί από το σπίτι του προπάππου μου. Όμως ο Έριχ κάτω από το στρώμα είχε αφήσει ένα ζευγάρι άρβυλα, μια φωτογραφία και ένα αμπέχονο. Στο τέλος χαιρέτησαν και έφυγαν.

Θανάσης Κοντσιώτης - Ε'

## ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ



Κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου γιορτάζουν οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι είναι

προστάτες της Αεροπορίας μας. Ο εορτασμός διαρκεί τρεις μέρες και το σχολείο μας επισκέφτηκε το χώρο της αεροπορίας την Τρίτη 7 Νοεμβρίου.



Στην αρχή όλα τα παιδιά μαζευτήκαμε στο προαύλιο του σχολείου, μπήκαμε στα λεωφορεία και ξεκινήσαμε.

Φτάσαμε στην αεροπορία και ένας στρατιωτικός που εργαζόταν εκεί μας εξήγησε πως δουλεύει ένας κινητήρας αεροπλάνου. Κατόπιν είδαμε πολλές φωτογραφίες από την μονάδα και διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι αεροπόροι στις πτήσεις τους. Βγαίνοντας είδαμε την προσγείωση ενός πολεμικού αεροσκάφους, την εξάσκηση μιας ομάδας αεροπόρων και αμέσως μετά παρέλαση στρατιωτικών.



Μετά ανεβήκαμε σε μια σκάλα και είδαμε πως είναι ένα αεροπλάνο από μέσα. Αργότερα η δασκάλα μας μάς άφησε να φάμε κάτι και να γνωρίσουμε και άλλους μαθητές και μαθήτριες από άλλα σχολεία ,κάποιοι αγοράσαμε σουβενίρ και αμέσως μετά όλα τα παιδιά μπήκαμε στα λεωφορεία για να πάμε στο άλσος του Αγίου Αντωνίου .Ήταν ένα πανέμορφο μέρος με παιδική χαρά.

Όλα τα παιδιά διασκεδάσαμε και περάσαμε υπέροχα.

*Θεοδώρα Τσότσα - Ε'*

## ΒΑΛΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ

Φέτος το καλοκαίρι, μετά από παράκληση του προηγούμενου διευθυντή του σχολείου μας ,κ. Χρήστου Γκόλτσιου στον Δήμο Τυρνάβου, βάφτηκαν μερικοί χώροι του σχολείου μας με υπέροχα χρώματα. Οι υπεύθυνοι του Δήμου μας βεβαίωσαν ότι θα βαφούν και οι υπόλοιποι χώροι με την πρώτη ευκαιρία.



Το σχολείο μας τώρα φαίνεται πιο καθαρό και καινούριο , με χαρούμενα χρώματα σε τοίχους και πόρτες.

Ευχαριστούμε πολύ για το ωραίο περιβάλλον που δημιουργήθηκε.

## ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Το σχολείο μας προκειμένου να αντικαταστήσει το παλιό φωτοτυπικό, με την βοήθεια του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, τύπωσε σχολικά ημερολόγια. Με τα χρήματα που μαζεύτηκαν, αφού όλα τα παιδιά πήραν ένα ή και περισσότερα, αγοράστηκε ένα νέο φωτοτυπικό μηχάνημα. Κάθε παιδί μπορούσε να πουλήσει το ημερολόγιό του φέρνοντας τα χρήματα στο σχολείο. Τα ημερολόγια είχαν μια φωτογραφία των παιδιών και των εκπαιδευτικών αλλά και τους χορηγούς που βοήθησαν στην έκδοσή του.

*Ηλίας Κιοσέ, Κωνσταντής Μηλιώνης, Νικόλας Τσιαμπαλής, Αντώνης Παππής - ΣΤ1*

## ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ - "Ο ΨΑΡΟΤΡΟΜΑΡΑΣ "



Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του σχολείου μας την Τρίτη 14-11-2017 παρακολουθήσαμε μια παράσταση κουκλοθέατρου: « Ο ΨΑΡΟΤΡΟΜΑΡΑΣ».

Μια φορά ο Ψαροτρομάρας ήθελε να πάρει την Ψαροχώρα. Όμως τα ψάρια τον εμπόδιζαν και φώναζαν: « Κάτω ο Ψαροτρομάρας».

Η Σουπιά η φίλη του Ψαροτρομάρα άκουγε τα σχέδια των ψαριών και τα έλεγε στον Ψαροτρομάρα.

Τα ψάρια πήγαν στον δικαστή. Ο κύριος δικαστής έβγαλε απόφαση να πάνε σε άλλη χώρα. Τα ψάρια όμως δεν δέχτηκαν την

πρόταση του δικαστή και πήγαν να βρουν ένα δίχτυ στο ναυάγιο. Αυτό το δίχτυ ήταν κομμένο. Ένα ψάρι με την ραπτομηχανή του το έραψε και έτσι έπιασαν τον Ψαροτρομάρα . Ο κύριος δικαστής έφτασε και τα ψάρια του εξήγησαν τι έγινε. Ο Ψαροτρομάρας είπε ψέματα. Ότι τάχα ήταν μια πλάκα. Ο κύριος δικαστής τον εμπιστεύτηκε , μα τα ψάρια είχαν δίκαιο. Εκείνη την στιγμή εμφανίστηκε η Γοργόνα που εξήγησε τι έγινε καλύτερα και είχε περισσότερο δίκαιο. Γιατί την είχε φυλακίσει ο Ψαροτρομάρας. Ο δικαστής άλλαξε αμέσως απόφαση .Έτσι ο Ψαροτρομάρας έμεινε για πάντα στο δίχτυ και τα ψάρια στην ψαροχώρα τους.

*Αναστάσης Βαρσάμης - Β2*

## Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 τιμήσαμε την 44<sup>η</sup> επέτειο του Πολυτεχνείου με μια εξαιρετική γιορτή την οποία είχαν αναλάβει οι τάξεις Δ<sub>2</sub>' και Ε' δημοτικού. Η Δ<sub>2</sub> τάξη έπαιξε το θεατρικό με τίτλο «Η κυρά Δημοκρατία», ενώ η Ε' τάξη παρουσίασε δύο θεατρικά με τίτλο: «Ετοιμάζοντας τη γιορτή του Πολυτεχνείου» και «Εμένα με νοιάζει».Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης τραγούδησαν υπέροχα τραγούδια στην χορωδία.



Πραγματικά μας μάγεψαν όλοι. Την γιορτή επιμελήθηκαν η κ.Ελένη Τσαούση, η οποία έκανε και την ομιλία, η κ.Έφη Τσιγάρα - Παλάσκα, στον ήχο βοήθησαν ο κ. Αθανάσιος Ζυγούρης, στην μουσική αυτής της μαγευτικής παράστασης η κ. Κατερίνα Βελεσιώτου και στα τεχνικά η κ. Χριστίνα Τσιντζιράκου.



Αυτή η παράσταση ήταν πολύ ωραία και τα παιδιά έπαιζαν τέλεια. Οι γονείς των παιδιών ήρθαν να τα θαυμάσουν.



Η γιορτή πέρασε πολλά μηνύματα σε όλους μας.

*Κουρκούμπα Μαριτίνα , Κουφοδήμου Έλενα, Αηδόνη Λυδία, Δράμη Βασιλική, Τσάλα Γιολάντα, Νέδου Στέλλα, Λιάνου Ευαγγελία - ΣΤ1'*

## ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΠΕΛΑΓΗ

### ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Το Αιγαίο πέλαγος πήρε το όνομά του από τον Αιγαία, τον πατέρα του Θησέα, που είχε πάει στην Κρήτη να σκοτώσει τον Μινώταυρο. Ο Αιγαίος είχε συμφωνήσει με τον Θησέα , αν γυρίσει ζωντανός , να βάλει άσπρα πανιά στο καράβι που θα επιστρέφει και αν σκοτωθεί να βάλει μαύρα πανιά.

Ο Θησέας σκότωσε τον Μινώταυρο, αλλά ξέχασε να αλλάξει τα μαύρα πανιά και όταν είδε ο πατέρας του το καράβι να έρχεται με μαύρα πανιά έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε, γιατί νόμιζε ότι ο γιός του είχε πεθάνει. Για αυτό το πέλαγος πήρε το όνομά του από τον



Αιγαία και ονομάστηκε Αιγαίο Πέλαγος.

*Έκτορας Παπαγεωργίου , Χρήστος Λάγγας - Ε'*

## ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Το Αιγαίο πέλαγος είναι το μεγαλύτερο πέλαγος στην Ελλάδα .

Σύμφωνα με την μυθολογία , το όνομά του προέρχεται από τον Αιγέα , βασιλιά της Αθήνας και πατέρα του Θησέα , ο οποίος έπεσε και πνίγηκε στα νερά του πελάγους από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Αποτελείται από πέντε νησιωτικά συμπλέγματα τα οποία είναι οι Κυκλάδες , οι Σποράδες , τα Δωδεκάνησα και τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου πελάγους είναι κομμάτια της μεγάλης στεριάς που ονομαζόταν Αιγιήδα και υπήρχε στην περιοχή πριν από επτά εκατομμύρια χρόνια . Η Αιγιήδα ήταν το Αιγαίο πέλαγος , όπως και ολόκληρη η περιοχή στα βόρεια της Κρήτης , στα νότια του Αίμου , στα δυτικά της Μικράς Ασίας και στα ανατολικά του Ιονίου πελάγους . Με τον καιρό η Αιγιήδα κατακερματίστηκε εξαιτίας ορισμένων δυνάμεων που έδρασαν στο εσωτερικό της Γης , με αποτέλεσμα άλλα τμήματα της να ανυψωθούν και άλλα να βυθιστούν .

*Μπαρμπαγιάννη Μαρία , Σανδαλή Μαρία - Ε'*

## Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ



Πριν από πολλά χρόνια στην Κρήτη , υπήρχε ένα παλάτι με βασιλιά τον Μίνωα. Ο Μίνωας διέταξε τον Δαίδαλο, έναν αρχιτέκτονα της εποχής, να του κτίσει έναν μεγάλο και μπερδεμένο λαβύρινθο.

Ο Δαίδαλος δέχτηκε με ανταλλαγή μια καλή αμοιβή. Μετά από λίγο καιρό ο Μίνωας φυλάκισε τον Δαίδαλο και τον γιο του τον Ίκαρο σε έναν ψηλό πύργο , διότι

δεν ήθελε να μάθει κανείς πως να βγει από τον λαβύρινθο .

Ο Δαίδαλος και ο γιος του δεν μπορούσαν να ζήσουν άλλο φυλακισμένοι στον πύργο. Έτσι σκέφτηκαν με τα φτερά των πουλιών που καθόταν στο παράθυρο τους και με το κερί που έλιωνε στο δωμάτιο τους για να τους ζεστάνει, να φτιάξουν φτερά ώστε να δραπετεύσουν από το παράθυρο που κατά τύχη ήταν ανοιχτό.

Πριν δραπετεύσουν ο Δαίδαλος είπε στον Ίκαρο να μην πετάξει ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά ,επειδή ο ήλιος θα λιώσει το κερί και η υγρασία της Θάλασσας θα βαρύνει τα φτερά και θα πέσει κάτω .

Ο Ίκαρος δεν άκουσε τι του είπε ο πατέρας του. Πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο και το κερί από τα φτερά του έλιωσε. Έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε.

Από τότε και μέχρι σήμερα το πέλαγος εκείνο ονομάζεται « Ικάριο πέλαγος»

*Καρανίκα Βασιλική , Τσότσα Θεοδώρα - Ε'*

## ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τον φετινό Νοέμβριο είχαμε την τιμή να επισκεφτούμε το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας κατά την διάρκεια μιας εκπαιδευτικής εκδρομής που διοργάνωσε το σχολείο μας .

Το Διαχρονικό Μουσείο είναι χτισμένο στο λόφο ΜΕΖΟΥΡΛΟ της πόλης, πάνω στον περιφερειακό δρόμο της Λάρισας σε έκταση 54 στρεμμάτων. Το μουσείο εγκαινιάστηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2015, ενώ πρέπει κανείς να παραδεχτεί ότι είναι ένα κόσμημα για την πόλη μας.

Τα εκθέματα που είδαμε ήτανε από την αρχαιολογική σκαπάνη της Θεσσαλικής γης , από τη διάρκεια του 20 ου αιώνα μέχρι σήμερα , στους νομούς της Λάρισας , Τρικάλων και Καρδίτσας , ενώ καλύπτουν μια τεράστια χρονική περίοδο. Τα ευρήματα αυτά είναι από την Παλαιολιθική εποχή (2.500.000 π.χ ) έως και το 19ο αιώνα .Τα περισσότερα είναι λίθινα

εργαλεία, χάλκινα όπλα, ανθρώπινα λείψανα , είδωλα, ψηφιδωτά και νομίσματα.

Αποστολή του μουσείου είναι η γνωριμία των κατοίκων με το παρελθόν και η ευαισθητοποίηση τους για την προστασία του. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες εμπειρίες για εμάς του μικρούς μαθητές είναι αξέχαστες καθώς μας φέρνουν πιο κοντά στις ρίζες μας. Το χώρο έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά οι πάντες , ενώ πολύ συχνά γίνονται στο χώρο αυτό σχολικές εκδρομές σαν τη δική μας. Μακάρι στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε την επίσκεψη αυτήν.

Κόντος Αλέξανδρος, Κωτούλας Δημήτρης,  
Μουδής Κων/νος, Χαδούλης Χρήστος - Δ2

### 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΪΑ



Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο γυμναστήριο του σχολείου μας, εκδήλωση, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Υπεύθυνη της παρουσίασης ήταν η ειδική παιδαγωγός του Τμήματος Ένταξης του σχολείου μας, κ. Παπακωστούλη Αθανασία. Την εκδήλωση παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.



Το θέμα της παρουσίασης ήταν το εξής : "3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Εγώ τι κάνω γι' αυτό;". Αυτή η ημέρα είναι μια ευκαιρία για όλους μας να δείξουμε ανθρωπιά και κατανόηση για τη διαφορετικότητα καθώς όλα τα ΑμεΑ έχουν το δικαίωμα ίσων ευκαιριών και συνθηκών διαβίωσης με όλο τον υπόλοιπο κόσμο.



Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον ορισμό της αναπηρίας, τις κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή καθώς επίσης και για τα συναισθήματα που βιώνουν από την αντιμετώπιση της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, προβλήθηκε μία ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων αποδοχής της διαφορετικότητας με τίτλο: Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΦΙΛΟΙ.



Η συγκεκριμένη ταινία πραγματεύεται την τρυφερότητα και τη φιλία ανάμεσα σε δύο παιδιά, ένα εκ των οποίων πάσχει από εγκεφαλική παράλυση. Η εξαγωγή ενός σημαντικού μηνύματος, πως το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε κάποιον που αγαπάμε, είναι να τον κάνουμε να καταλάβει ότι τον αποδεχόμαστε όπως είναι, ευαισθητοποίησε μικρούς και μεγάλους.

Αξίζει να αναφερθεί πως προβλήθηκαν βιωματικές δράσεις των μαθητών του

Τμήματος Ένταξης μέσω φωτογραφιών, οι οποίοι στο τέλος της εκδήλωσης δημιούργησαν με καρτέλες το σύνθημα :

**ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ.**

**Μπορώ κι εγώ να ...**



Ολοκληρώνοντας, η εκδήλωση παισιώθηκε με τραγούδια με θέμα τη διαφορετικότητα (όπου υπάρχει αγάπη, Διαφορετικοί, ένα τραγούδι για τον Έλμερ, το λιοντάρι και το ποντίκι) από τη χορωδία με υπεύθυνη την μουσικό του σχολείου κ. Βελεσιώτου Κατερίνα.

**ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ**

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το σχολείο μας οργάνωσε μια εκδρομή στο δημοτικό θέατρο Τυρνάβου <<Μαξίμ >> για να παρακολουθήσουμε μια θεατρική παράσταση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ήταν ο δημοφιλής ηθοποιός Χάρης Ρώμας . Η παράσταση ονομαζόταν << Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες >>. Η παράσταση ήταν πολύ ωραία και διασκεδαστική. Όταν βγήκε ο Χάρης Ρώμας, όλοι άρχισαν να χειροκροτάνε και να φωνάζουν, επειδή είδαν για πρώτη φορά από κοντά τον φημισμένο ηθοποιό.



Μόλις τελείωσε η παράσταση, όλα τα παιδιά επιθυμούσαν να βγάλουν φωτογραφία μαζί του

,αλλά δυστυχώς αυτός δεν επιθυμούσε να βγει με όλους φωτογραφία και οι περισσότεροι δυσσαρεστήθηκαν, γιατί δε μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφία με τον Χάρη Ρώμα.

Παρ' όλα αυτά η παράσταση ήταν ωραία και αστεία.

Ελπίζουμε να ξαναπαρακολουθήσουμε μια αστεία παράσταση όσο ήταν κι 'αυτή.

*Αηδώνη Λυδία, Νέδου Στέλλα, Δράμη Βασιλική, Κουρκούμπα Μαριτίνα, Κουφοδήμου Έλενα Τσάλα Γωλιάντα, Λιάνου Ευαγγελία - ΣΤ1'*

**ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ**

Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο μας είναι 12/θέσιο και λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο και μαθήματα ειδικοτήτων ( για όλες τις τάξεις) όπως: Πληροφορική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.



Το 2011 απόκτησε ηλεκτρονική παρουσία στο διαδίκτυο. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η πληροφόρηση και ενημέρωση μαθητών και γονέων για εκπαιδευτικά θέματα, σχολικά δρώμενα και εκδηλώσεις.



Ευελπιστούμε επίσης να αποτελέσει και ένα μέσο μάθησης και επιμόρφωσης μέσα από γνώσεις και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί μας, αλλά και οι μαθητές θα ανακαλύπτουν, θα παράγουν και θα δημοσιεύουν. Επίσης στο σχολείο μας λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

*Gursimran Kaur, Παναγιώτης Τσιαντόπουλος - Δ2'*

## Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ... ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάθε δρόμος έχει το δικό του όνομα, που του το δώσαμε για να θυμόμαστε κάποιο ξεχωριστό πρόσωπο ή κάποιο σημαντικό γεγονός της ιστορίας μας. Κάποιοι δρόμοι έχουν ονόματα πόλεων, νησιών αλλά και Αγίων της Εκκλησίας μας. Το σχολείο μας βρίσκεται ανάμεσα από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη και Αγίου Κωνσταντίνου. Βρήκαμε πληροφορίες γι' αυτά τα πρόσωπα, αλλά και για πρόσωπα των οδών που μένουμε, σύμφωνα με μια εργασία στο μάθημα της Γλώσσας και σας τα παρουσιάζουμε.

*Τα παιδιά του ΣΤ2*

### ΟΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Ο Γρηγόριος Λαμπράκης ήταν γιατρός, αθλητής και πολιτικός.

Γεννήθηκε στις 3 Απριλίου το 1912 στην Κερασίτσα Αρκαδίας και δολοφονήθηκε στις 27 Μαΐου του 1963 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αθλητής με πολλές πανελλήνιες και Βαλκανικές νίκες και πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος.

Έλαβε ενεργό μέρος στην εθνική αντίσταση στην περίοδο της κατοχής και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο ως πολιτικός.

*Άκης Δουλαπτής*

### ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο γνωστός Μέγας Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ιδρυτής της Πόλης που πήρε και το όνομά του (Κωνσταντινούπολη). Στα χρόνια του κτίστηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας, και έγινε μεγάλη η Βυζαντινή αυτοκρατορία.

Υπέγραψε το διάταγμα της Ανεξιθρησκίας και με τη μητέρα του Αγία Ελένη πήγαν στους Αγίους Τόπους και βρήκαν τον Τίμιο σταυρό. Η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο και ισαπόστολο.

*Δέσποινα Δέλκου, Αναστασία Τέρπο*

### ΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ήταν πολιτικός επιστήμονας, κοινωνιολόγος και ηγέτης του δημοκρατικού φιλελεύθερου χώρου, υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις και δύο φορές πρωθυπουργός.

Ο ιδρυτής της Αβασίλευτης Δημοκρατίας το Μάρτιο του 1924. Γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1876 και πέθανε σε ηλικία 60 χρονών, στις 17 Νοεμβρίου 1936 στην Εκάλη της Αττικής.

*Φωτεινή Τσαντοπούλου*

### ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

Ο Γεώργιος Δροσίνης ήταν ποιητής και συγγραφέας. Γεννήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 1859 και πέθανε το 1951. Ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της Νέας Αθηναϊκής Σχολής στην ποίηση και της ηθογραφίας στην πεζογραφία.

Η πρώτη ποιητική του συλλογή «Ιστοί αράχνης» σηματοδότησε την εμφάνιση της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, ενώ το διήγημά του «Χρυσούλα» κέρδισε το πρώτο βραβείο στον πρώτο διαγωνισμό διηγήματος από το περιοδικό «Η Εστία» το 1883.

*Φράνκο Κούλι*

### ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν αρχιστράτηγος και ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, πολιτικός, πληρεξούσιος και σύμβουλος της Επικράτειας.

Το ψευδώνυμό του ήταν «Γέρος του Μοριά». Καταγόταν από τη Μεσσηνία από μεγάλη οικογένεια με το επώνυμο Τσερνίνης, όπως αναφέρει στα «Απομνημονεύματά» του, όπου βρίσκονταν 60 οικογένειες με το ίδιο επώνυμο.

*Λουίζ Άλλα*

### ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936) υπήρξε από τους σημαντικότερους πολιτικούς της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης και σπούδασε νομικά. Από το 1911 διετέλεσε πολλές φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Οδήγησε τη χώρα στους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1914), στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1917-1918) και πόλεμο της Μικράς Ασίας (1919-1922). Έκανε πολλές μεταρρυθμίσεις (αλλαγές) στη νομοθεσία, στην οικονομία, στην υγεία και στην παιδεία.

*Ευτύχιος Κατσάνης, Άγγελος Γκέλι, Ντέπου Κουσιέρα, Χριστιάνα Κιεβάνι, Δέσποινα Πετρίκη - ΣΤ2'*

### The History of Santa Claus



Santa Claus, also known as Father Christmas or simply "Santa", is a figure which comes

from the Dutch figure of Sinterklaas. He is a historical, legendary and mythological figure who in many Western cultures, is said to bring gifts to the homes of the good children during the late evening and overnight hours of Christmas Eve, December the 24th. The legend is based on the tales concerning the historical figure of gift giver Saint Nicholas. While Saint Nicholas was originally portrayed wearing bishop's robes, today Santa Claus is described as a plump, jolly, white-bearded man wearing a red coat with white collar and cuffs, white-cuffed red trousers, and black leather belt and boots. This image became popular in the United States and Canada in the 19th century due to the influence of caricaturist and political cartoonist Thomas Nast. In the United Kingdom and Europe, he is identical to the American Santa Claus, but he is commonly called Father Christmas.

*The students of 6th Grade - ΣΤ'1*

### ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ... ΑΝΑΨΕ

Τα τελευταία χρόνια γίνεται το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του Αμπελώνα. Στην εκδήλωση συμμετέχουν και τα δημοτικά σχολεία του Αμπελώνα.



Έτσι και φέτος άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, παρουσία του δημάρχου Τυρνάβου και πλήθος κόσμου. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 4.30 το απόγευμα με κλόουν, μάγο, ζωγραφίες των παιδιών, θεατρικό παιχνίδι και ολοκληρώθηκε

με χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τις χορωδίες των τριών δημοτικών σχολείων του Αμπελώνα.



Την επιμέλεια της χορωδίας του σχολείου μας είχε η μουσικός του σχολείου μας κ. Κατερίνα Βελεσιώτου.

## ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑΣΤΙΚΑ!!!



Χριστούγεννα, πρωτούγεννα,  
πρώτη γιορτή του χρόνου.  
Εβγάτε, δείτε, μάθετε  
πού ο Χριστός γεννιέται.

Γεννιέται κι ανασταίνεται με  
μέλι και με γάλα.

Το μέλι των αρχόντων, το  
γάλα οι αφεντάδες.

Χριστούγεννα. Οι δρόμοι φωτισμένοι. Βιτρίνες  
στολισμένες. Δέντρα, λαμπιόνια, τραγούδια,  
δώρα, παιχνίδια. Σπίτια γιορτινά και τραπέζια  
γεμάτα λιχουδιές...

Και γλυκά. Γλυκά, γλυκά, γλυκά... Πολλά γλυκά.  
Ουφ! Θα πάθουμε ζάχαρο.

Τα παιδιά του Γ1 θέλησαν να σας γλυκάνουν.  
Έγραψαν και σας παρουσιάζουν συνταγές για  
λαχταριστά χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα.

Εμπρός. Τι περιμένετε; Γραμμή στην κουζίνα.  
Βρείτε τα υλικά, ανασκουμπωθείτε και  
ξεκινήστε.

Καλή σας όρεξη!... αλλά θυμηθείτε να μην το  
παρακάνετε.

### ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΜΕ ΤΑΧΙΝΙ

#### ΥΛΙΚΑ

300 γρ. ταχίνι, 1 κ. αλεύρι  
200 γρ. ζάχαρη άχνη, λίγο νερό  
250 γρ. χυμός πορτοκάλι  
1 κουτ. γλ. κανέλλα  
 $\frac{1}{2}$  κουτ. γλ. μαχλέπι  
 $\frac{1}{2}$  κουτ. γλ. μαστίχα  
 $\frac{1}{2}$  κουτ. γλ. σόδα  
1 μπέικιν πάουντερ  
2 βανίλιες  
Σουσάμι (προαιρετικά)

#### ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ' ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το ταχίνι με  
την ζάχαρη.

Ρίχνουμε και τον χυμό πορτοκαλιού.

Στη συνέχεια ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά  
και στο τέλος το αλεύρι. Με το μπέικιν.

Ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί φτιάχνοντας μια  
εύπλαστη ζύμη.

Πλάθουμε μικρά κουλουράκια σε όποιο σχήμα  
θέλουμε.

Με το πινέλο αλείφουμε τα κουλουράκια με λίγο  
νερό και τα πασπαλίζουμε με σουσάμι.

Τα βάζουμε σε ένα ταψί στρωμένο με  
λαδόκολλα και ψήνουμε στους 180ο C για 20-25  
λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Νηστίσιμα, αφράτα και μυρωδάτα κουλουράκια  
ότι πρέπει για καφέ ή τσάι. Δοκιμάστε τα και θα  
μας θυμηθείτε!!!

*Βαλέρια Κόττη, Λουκία Κόττη, Γιώργος Κόττης - Γ1*

### ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

#### ΥΛΙΚΑ

250 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου  
350 γρ. ζάχαρη  
5 μεγάλα αυγά (χωρισμένα τα ασπράδια από  
τους κρόκους)  
200 γρ. χυμό πορτοκάλι  
1 κουτ. σ. κανέλα, γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο  
(ανάμικτα)  
150 γρ. καρυδόψιχα  
2 βανίλιες  
Ξύσμα από 2 πορτοκάλια  
1 πρέζα αλάτι  
500 γρ. αλεύρι φαρίνα

#### ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη για 5-6 λεπτά να αφρατέψει καλά.

Προσθέτουμε έναν - έναν τους κρόκους.

Χτυπάμε τα ασπράδια με το αλάτι, μέχρι να σχηματιστούν απαλές κορυφές.

Ρίχνουμε στο μίγμα εναλλάξ το αλεύρι και τον χυμό.

Τέλος προσθέτουμε τη μισή μαρέγκα για να αραιώσει το μίγμα.

Ρίχνουμε την καρυδόπιχα και την υπόλοιπη μαρέγκα και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε το μίγμα σε ταψί 35 εκατοστών, βουτυρωμένο .

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170ο C , στις αντιστάσεις, στην τελευταία σχάρα, για 1 ώρα.

Tip: Βυθίζουμε ένα μαχαίρι στη βασιλόπιτα . Αν βγαίνει καθαρό, είναι έτοιμη.

Μετά από 10 λεπτά ξεφορμάρουμε και βγάζουμε την λαδόκολλα.

Αχνίζουμε με άχνη και γράφουμε ευχές για τη χρονιά με λιωμένη σοκολάτα.

**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**

*Ανδρονίκη - Γ1*

Κουλουράκια με ταχίνι

Ποιος τα φτιάχνει, ποιος τα ψήνει;

Στο τραπέζι μας παρέκει

Ποιος μας πλάθει το τσουρέκι;

Η ουσία είναι μία

Και ο μπακλαβάς γυνία.

Αν έτρωγα όλα τα μελομακάρονα

Θεέ μου θα κακάρωνα

Έπεσε κι ο κουραμπιές

Λέρωσε κι ο καναπές

Χόρτασα. Είμαι ως τα μπούνια.

Έφαγα όλα τα σκαλτσούνια.

**ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ !!!**

*Από τα παιδιά του Γ1*

## Ανέκδοτα

-Τι χάλια είναι αυτά Τοτέ; Γιατί πήρες 1 στα Μαθηματικά;;;

-Δεν το πήρα εγώ Μπαμπά, η Κυρία μου το έδωσε!!!

-Τοτέ, κάνεις προσευχή πριν το φαγητό σου;

-Δεν χρειάζεται Κύριε, η μαμά μου είναι πολύ καλή μαγειρίσσα!

*Ηλίας Κιοσέ, Κωνσταντής Μηλιώνης, Νικόλας Τσιαμπαλής, Αντώνης Παππής - ΣΤ1*



ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΩΣΗΦ ΒΟΣΚΟΣ ΜΑΓΟΣ

Ο	Π	Α	Ν	Α	Γ	Ι	Α	Ο	Ψ
Χ	Α	Ρ	Α	Ν	Θ	Α	Γ	Μ	Ι
Ι	Ω	Σ	Η	Φ	Ι	Ω	Ρ	Α	Ν
Κ	Α	Λ	Ξ	Μ	Α	Γ	Ο	Σ	Ε
Β	Α	Ν	Τ	Ι	Κ	Π	Ζ	Α	Ψ
Φ	Β	Ο	Σ	Κ	Ο	Σ	Γ	Η	Κ
Α	Σ	Τ	Ε	Ρ	Ο	Σ	Κ	Λ	Θ

**ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  
ΚΑΙ  
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !!**



**ΥΓΕΙΑ !**

**ΕΙΡΗΝΗ !**

**ΑΓΑΠΗ !**



**ΕΥΤΥΧΙΑ !**

**ΧΑΡΑ !**